

## De Agenda:

**Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie**

**Donderdag 9 mei: Schoolreisje groep 1 en 2**

---

### *Koningsspelen*



Beste ouders/ verzorgers van de Arke,

Donderdag 18 april zijn de koningsspelen. Een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest.

We starten de dag om half 9 op het plein van de Uniaskoalle. De gezamenlijke aftrap is met het lied "Pasapas" van Kinderen voor Kinderen.

Daarna gaat de bovenbouw (groep 4 t/m 8) naar het voetbalveld. De onderbouw (groepen 1, 2 en 3) gaat eerst nog even naar de eigen klas en komt daarna naar het veld. Natuurlijk bent u allen van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.

Omdat het een spel/sport evenement is, is het verstandig dat de kinderen makkelijke sportkleding en schoenen dragen.

Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.

Alle groepen van beide scholen zijn rond 11.00 uur weer op school. We hebben daarna om 12.00 uur een paaslunch, deze lunch wordt verzorgd door de ouderraad. We vieren 's middags in de eigen groep het Paasfeest. De schooldag eindigt om 14.00 uur.

Om deze dag goed te laten slagen zijn we nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met de activiteiten! U kunt dat doorgeven aan juf Ida. We hopen op een droge, gezellige en sportieve dag met z'n allen!!

---

### *Terugblik bezoek PCBO*

PCBO Leeuwarden maakt weer een nieuw beleidsplan voor de komende vier jaren. Leerkrachten mogen hierover meedenken en praten maar ook de kinderen. Afgelopen week vertegenwoordigden Rienk en Lennert onze school om over de toekomst van ons onderwijs te praten. Hieronder kunt u het stukje van Lennert lezen over deze bijeenkomst:

Eerst gingen we zeggen wie we waren, Hans Greidanus zei iets. De eerste opdracht; een woordweb maken met drie/vier kinderen over wat je belangrijk vindt Bijv. Goede hygiëne. Opdracht 2; wat wil je leren Bijv. over natuur. Opdracht 3; wat moet blijven Bijv. crea Opdracht 4; wat zou jij doen als je directeur was: Meer groen op het plein!

Groetjes van Lennert

---

### *Schoolfruit*

De afgelopen maanden kregen de kinderen 3 keer per week fruit vanuit het EU - schoolfruitprogramma. Deze week wordt dit voor de laatste keer geleverd, na de meivakantie wordt er geen fruit meer gebracht aan onze school.

---

## *De bibliotheek op school*

---

Op de Arke is een mooie collectie boeken te vinden van de Bibliotheek.

Vanaf 10 mei is het ook mogelijk om deze boeken te lenen en thuis te lezen.

Wij willen de kinderen hiermee stimuleren om meer te lezen. Wij hopen dat u als ouders ook kunt genieten van het samen lezen van en praten over de boeken.

Ieder **vrijdag** kunnen de kinderen tussen **14.00 en 14.30** een of twee boeken lenen. Deze boeken worden in het systeem van dBos geregistreerd op naam van het kind. Een bibliotheekpasje is hierbij niet nodig.

Drie enthousiaste moeders willen de taak van bibliothecaresse op zich nemen. Een van hen neemt plaats achter de computer in de lerarenkamer waar de kinderen de gekozen boeken kunnen laten registeren als uitgeleend en later weer in kunnen leveren.

Het is belangrijk om thuis goed onderscheid te maken tussen de boeken die uit de Bieb in Wirdum, Grou of Leeuwarden zijn geleend en de boeken die weer op school moeten worden ingeleverd.

## **de Bibliotheek op school**

Zit jouw kind op een school die met de Bibliotheek *op school* samenwerkt? En wil je daar meer over weten? We vertellen het je graag.

Met de Bibliotheek *op school* slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende

boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Voor meer informatie kijkt u op:  
[debibliotheekopschool.nl](http://debibliotheekopschool.nl)

---

## *Laatste schooldag en afscheid groep 8*

---

Dit is alvast een vooraankondiging:

Donderdag 11 juli is de laatste schooldag. De kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij en worden om 16.30 uur weer op school verwacht voor de Arke-show. Alle kinderen, ouders en belangstellenden zijn dan van harte welkom op het Arke – plein.

We nemen donderdagavond 11 juli afscheid van onze vier groep 8 leerlingen.

---

## *Bezoek voedselbank groep 7 en 8*

---



Wij zijn dinsdag 2 april bij de voedselbank geweest. We kwamen binnen en een meneer begroette ons. Hij heeft ons eerst heel veel verteld. Hij vertelde dat er 450 gezinnen komen per week om eten en drinken te halen. Deze gezinnen leven onder de armoedegrens. Eigenlijk zijn dit er meer, maar niet iedereen komt naar de voedselbank. We zijn best geschrokken hoeveel kinderen in armoede leven. Dit zijn er één op de vier. Deze kinderen hebben het dus veel minder goed dan wij. We mogen daar best dankbaar voor zijn.

Bij de voedselbank hebben ze ook een voedselveiligheid diploma. Omdat alles daar verpakt moet zijn want het is vies om met je handen aan andermans eten te zitten. Toen kregen we een rondleiding. Eerst gingen we naar de vriezers van de vis enz.... en de broden daarna daar de voedselafdeling. Daar kregen we rondleiding in de grote vriezers in de ene lagen toetjes en in de andere groentes. Er komt gelukkig heel veel eten en drinken bij de voedselbank binnen.

Hij liet ons ook een voedselpakket zien zo konden we weten hoeveel eten erin zat. Er zaten stickers op met twee verschillende kleuren dan kon een medewerker zien voor hoeveel personen er voedsel in een krat zit.

We hadden zelf ook twee pakketten gemaakt. Een krat met voedsel en een spelletjes pakket. We hopen dat we daar mensen heel blij mee gemaakt hebben.

Femke & Devit

---

## *Paasviering*

Donderdag 18 april om 12.00 uur verzorgt de ouderraad de paaslunch voor alle groepen. Daarna is er in iedere klas een paasviering.

We wensen u Fijne Paasdagen en een ontspannen meivakantie!

Team, de Arke

## ***Ik heb in je ogen***

*Ik heb in jouw ogen de hemel gezien,  
het groen van de grazige weiden;  
het blauw van de lucht en heel misschien  
het wit van Gods medelijden.*

*Ik zag het oranje in je hoofd,  
de kleur van warmte en leven;  
ook violet werd mij beloofd  
waarin hoop en rust werd gegeven.*

*Het rood van de macht, het rood van de strijd  
vermengde zich met het geel van het Licht.  
Ik voelde me verbonden met de eeuwigheid.  
Ik was bij God, zo dicht.*

*Toen zag ik indigo, ik opende mijn ogen,  
zag meer dan ik zag, zag de regenboog  
met al deze kleuren, 't was niet te geloven  
steeg ik langzaam naar omhoog.*

*Ik zag het Kruis, de mens en de zonde  
en Jezus, Die niet meer bewoog.  
Het was voor mij Pasen, in Zijn zijde was mijn  
wonde  
en in de nacht zag ik een regenboog.*

*Ik zag het wit van de witte donderdag;  
het paars van de Goede Vrijdag;  
het zwart van de stille zaterdag;  
en uiteindelijk het verblindende  
Licht van paaszondag.*

*Mijn paaszondag (van Chris Lindhout)*